

Recensies van het boek

'Jezus 2.0 Wat heeft hij ons vandaag nog te vertellen?'

Ignace Demaerel, Davidsfonds, 2015

(1) Kerknet

<https://nieuw.kerknet.be/kerk-leven/artikel/ignace-demaerel-jezus-20>

door Erik De Smet

Heeft Jezus volgens Ignace Demaerel een update nodig? Neen, maar ons beeld van hem misschien wel.

Wat heeft de timmermanszoon Jezus ons vandaag nog te vertellen? Over die vraag schreef Ignace Demaerel, protestants godsdienstleraar, een boeiend boek. De originele insteek is dat Demaerel Jezus wil tonen zonder van zijn lezers geloof te veronderstellen.

'De titel Jezus 2.0 wil niet suggereren dat Jezus vandaag een upgrade nodig zou hebben'.

Ignace Demaerel: *Het beeld dat de meesten vandaag van hem hebben daarentegen heeft dat zeker wel nodig.* Misschien blijkt Jezus wel heel anders te zijn dan in de Kerk of in de godsdienstlessen geleerd.

Waar de mens vastloopt

De essentie van het boek? De auteur verwoordt het zelf: *'De dingen die Jezus is komen doen of zeggen, raken de meest wezenlijke aspecten van ons bestaan. De oplossingen die Hij kwam brengen, gaan niet over uiterlijke of praktische zaken, maar over die gebieden waar een mens in zichzelf vastloopt en 'het niet meer ziet zitten'.*

De benadering is evangelicaals, maar overstijgt het kerkelijke.

'Niemand heeft immers het recht Jezus voor de eigen kar te spannen'.

De grote lijnen van het christelijke geloof worden gekoppeld aan de persoon van Jezus, die ook vandaag een appél doet aan de mens. We zouden vruchten kunnen dragen van zijn appél als we zijn woorden meer op ons leven zouden toepassen.

(2) Boek.be

<http://www.boek.be/boek/jezus-20-1>

[Patrick Vandendaele](#) · [KU Leuven](#)

Alle vaste waarden van vroeger staan op losse schroeven. De zuilen vallen neer, de evidente normen vervagen... Alle geledingen van de maatschappij zijn danig veranderd in de laatste vijftig jaar, en het geloof heeft daar mee in gedeeld. Los nog van het instituut Kerk zien we dat meer en meer mensen afstand hebben ondergaan met het geloof, en vaak op zoek zijn naar zingeving op een andere

manier. Nochtans blijft de figuur en de boodschap van Jezus fascineren, en indien dit niet meer ingepompt wordt in de jeugd van vandaag, toch blijft de man en zijn boodschap wel degelijk tot de verbeelding spreken. Jezus heeft doorheen zijn daden en boodschap wel degelijk een visie gevestigd die ook vandaag nog van belang kan zijn... En dit is de inslag van dit boeiende boekje, waar we op een zeer vlotte, heldere, concrete wijze zien hoe de standpunten en uitspraken van Jezus ook vandaag nog kunnen worden gebruikt om bepaalde zaken te plaatsen, te begrijpen, te richten... In een echt wel toegankelijke vorm en een taal die actueel is krijgen we eens een verfrissende benadering van de boodschap van deze man, en zien we dat deze nog geen rimpel heeft opgedaan, en nog steeds meer dan actueel kan worden gezien... Het boek geeft zeker niet de indruk om je plots gelovig te gaan maken, maar brengt wel deze eeuwenoude boodschap

(3) Indekerk

<http://indekerk.be/2015/06/30/jezus-2-0/>

door Jacques Rommel –

Ik heb grote bewondering voor Ignace Demaerel, vooral vanwege het feit dat hij regelmatig een column mag publiceren op de website van Knack Magazine. Ik zie steeds met belangstelling uit naar zijn uitstekende bijdragen. Hij is echt een stem in de seculiere woestijn die erin slaagt om een lans te breken voor het geloof in God en in Jezus Christus. Zijn bijdragen worden ook intensief gelezen door andersdenkenden (dat merk je aan de soms hatelijke reacties op het lezersforum), waardoor hij een zekere reputatie heeft als opiniemaker.

Toen ik vernam dat hij een boek geschreven had onder de titel **Jezus 2.0**, lag ik op de vinkenslag om er de hand op te leggen. Mijn verwachtingen werden niet teleurgesteld.

Eigenlijk is het niet echt een boek, maar eerder een manifest, een pamflet zelfs, met zeer korte hoofdstukjes die de persoon van Jezus belichten. Net zoals in zijn bijdragen voor Knack is zijn aanpak ook hier zeer direct en uiterst leesbaar. Met de titel Jezus 2.0 bedoelt Demaerel niet dat Jezus aan een 'upgrade' toe is, maar wel onze perceptie van Hem. Precies dat is wat de schrijver probeert te doen: Jezus Christus voorstellen als Dé Mens en God die vandaag niets aan relevantie of belang heeft ingeboet, noch voor gelovigen, noch voor ongelovigen. Het is ook een verdienste dat hij daarbij geen gram of millimeter probeert af te doen van het evangelie. Hij stelt Jezus niet voor als een gemakkelijke Jezus die naadloos past in onze postchristelijke consumptiemaatschappij. Hij probeert Jezus evenmin in te passen in ons rationalistisch denkkader, maar daagt de lezer uit om kennis te maken met de authentieke Jezus die controversie opriep, wonderen deed, in eenheid leefde met de Vader en waarlijk is opgestaan. Hij beschrijft een Jezus die radicaal is en levens verandert, ook vandaag. Wat ik ook knap vind, is dat de auteur zich niet laat afleiden van zijn onderwerp. Hij vertelt slechts weinig over de kerk en spreekt zich al helemaal niet uit voor deze of gene denominatie. Ook gaat hij niet in op argumentaties tegen het geloof en mengt zich niet in de discussie geloof of wetenschap, schepping of evolutie. Hij beperkt zich nagenoeg

uitsluitend tot feiten en teksten over die Ene Persoon die het onderwerp vormt van zijn boek. Je moet dat durven en net daarin schuilt de kracht van Jezus en van het evangelie. Introduceer Jezus zoals Hij beschreven wordt in het evangelie en het wordt duidelijk dat het allemaal om Hem draait. Vroeger, nu, in de toekomst, voor gelovige en ongelovige. Hij is, zoals Demaerel zegt, *incontournable* of voor Vlamingen: je kunt er niet omheen, je kunt er niet onderuit.

Je leest dit boek in enkele uren uit, maar het verdient aanbeveling om er wat meer tijd voor te nemen en bijvoorbeeld telkens één of twee hoofdstukjes te lezen en ook de aangehaalde Bijbelteksten (bijna uitsluitend uit de evangeliën) op te zoeken. Ook fijn is dat er in vrijwel alle hoofdstukken enkele belangrijke citaten staan over de persoon van Jezus Christus.

Een belangrijk boek(je), uitgegeven bij een 'mainstream' uitgeverij, dat het geloof kan versterken en een nieuwe impuls kan geven aan christenen van allerlei achtergronden, maar dat ook uitdagend kan zijn voor agnosten en zoekenden. Absoluut de moeite waard om te gebruiken als geschenk voor mensen die nadenken over geloof of zingeving.

(4) Tertio:

Recensie Tertio 30-09-2015

'Jezus 2.0 brengt update voor verouderde visies'

Godsdienstleraar Ignace Demaerel schetst in Jezus 2.0 kernachtig de kern van zijn geloof. Simultaan brengt de filosoof een update voor "verouderde of verwaterde visies".

JORIS DELPORTE

Een origineel boek wijden aan de meest beschreven figuur in onze westerse cultuur is weinig evident. Protestants godsdienstleraar Ignace Demaerel onderneemt derhalve een schier onmogelijke missie met Jezus 2.0. Een merkwaardige titel in computerjargon die de behoefte aan een "vernieuwde versie" suggereert. "Inderdaad, al beweer ik allerminst dat de Christusfiguur op zich aan een update toe is", onderstreept de auteur. "Hij blijft immers actueler dan ooit. Vooral sommige populaire visies zijn verouderd of verwaterd."

Geestelijke bloedarmoede

"Het achterhaalde denkbeeld dat me het meest tegen de borst stuit, stelt Jezus gelijk met Mohammed, Confucius of Boeddha. Vanuit dezelfde logica weerklinkt geregeld hoe 'vele wegen naar God leiden'. Een kijk die nivellerend en oppervlakkig is", vervolgt Demaerel. "Het blijkt 'politiek correct' denken dat duidelijk botst met een gelovig standpunt over Jezus. Wanneer we niet langer durven aan te geven waarin Hij werkelijk verschilt van andere profeten of tijdloze denkers, doen we Hem wel degelijk tekort. Eenzelfde risico bestaat overigens binnen bepaalde vooruitstrevende stromingen van de academische theologie. De neiging onder sommige theologen om alle geloofsfeiten vanaf een wetenschappelijke afstand te beschouwen, vermindert hun aandacht voor het unieke. Zoiets brengt vervlakking en geestelijke bloedarmoede met zich mee."

"Op WK mens-zijn is Mensenzoon absolute nummer één"

Naar de essentie

Deze exegetische discussies werkt de filosoof en theoloog overigens niet voort uit. Daarvoor is zijn doelgroep gewoon te ruim, want hij veronderstelt geen geloof of theologische achtergrond bij de lezer, louter een gezonde interesse. Maar vooral, de evangelische protestant met katholieke wortels speurt zowel in zijn persoonlijke geloofsleven als binnen het werk dat hij publiceert naar "de kern". En die blijft voor hem Christus, niet de kerk of enige theorie over Hem. "De geestelijke wetten die Hij heeft verkondigd, zijn in een bepaald opzicht reëler dan de bekende fysische wetmatigheden", stelt de opiniemaker op Knack.be. 'Daarom betoog ik eveneens dat wonderen niet zo ongeloofwaardig zijn als vele tijdgenoten met hun sciëntistische wereldbeeld suggereren.'

Ignace Demaerel: "Wanneer we niet langer durven aan te geven waarin Jezus werkelijk verschilt van andere profeten of tijdloze denkers, doen we Hem wel degelijk tekort". @ RR

Markante metaforen

De sterkte van dit Jezusboek ligt beslist in het eigentijdse, "2.0-taalgebruik" en alle markante metaforen waarmee Demaerel meermaals verrast. Een van die prikkelende beelden schuift Jezus naar voren als "absolute nummer één op het WK mens-zijn". "Met dat type formulering ageer ik tegen het dominante humanistische denken, waarbij 'de mens' de maat blijkt van alle dingen", klinkt zijn toelichting. "Voor God rest dan geen ruimte meer. Op een klein hoekje na, binnen de kerk of achter onze voordeur. Dat terwijl het mijn vaste overtuiging blijft dat Jezus potentieel de oplossingen heeft voor al onze vraagstukken, zowel psychologisch, maatschappelijk als geopolitiek.

Voor diverse uitdagingen waaronder verslavingsproblemen, ons migratiebeleid en klimaatverandering bezit de Mensenzoon de sleutels. Argumenten hiervoor zijn alomtegenwoordig als we daarvoor tenminste openstaan. Zo heb ik tijdens een recente lezing over Robert Schuman opgestoken hoe deze founding father van de Europese Unie gehandeld heeft vanuit zijn gelovige inspiratie. Jezus' aansporing onze naasten lief te hebben zoals onszelf heeft hem gestimuleerd dit principe toe te passen op internationale betrekkingen."

Volg de leider

De conclusie waarnaar Demaerel toeschrijft, luidt: Jezus is de leider bij uitstek, die uiteraard navolging verdient. "Bewust heb ik me in de eerste hoofdstukken beperkt tot het portret van deze herderlijke figuur. Kwestie van ongelovige lezers niet te overvallen met wenken over Bijbellezing en gebed", besluit hij. "Gaandeweg werp ik evenwel voorzichtig op hoe zijn leer niets vrijblijvends heeft. Zijn oproep is zo bijzonder dat ze niet te negeren valt. Wie in Hem gelooft, hoort geestelijke wetten te respecteren. Een delicate boodschap die ik allerminst wegmoffel."

Ignace Demaerel, 'Jezus 2.0. Wat heeft Hij ons vandaag nog te vertellen?', Davidsfonds, Leuven, 120 blz., € 14,99.

(5) NBD Biblion

<http://zoeken.muntpunt.bibliotheek.be/ID0EC>

Beschouwing door de protestantse filosoof en theoloog over het leven en de hedendaagse betekenis van Jezus van Nazareth. (samenvatting)

Ds. Jenno Sijtsma

De auteur heeft een licentiaat in de wijsbegeerte en in de Protestantse Godeleerdheid en is ruim 26 jaar leraar godsdienst. In dit boek geeft hij klip en klaar aan wie Jezus was en wat hij op aarde heeft gedaan. In vastberaden taal, heel overtuigend, laat hij zien dat 'Jezus een kleine timmerman was die geestelijk de hele wereld hertimmerd heeft. Hij was een behoorlijk controversieel figuur, ontembaar en radicaal', maar hij stond voor zijn woord en principes. Hij was 100% mens en tegelijk bovenmenselijk. De kruisiging was geen vergissing, maar is de kern van het evangelie. Vanuit eigen beleving geschreven, weet de auteur dat leven met Jezus je leven zinvoller maakt en het evangelie zo eenvoudig is dat het bijna niet te geloven is. Het boek staat bol van heldere en kernachtige uitspraken, zoals: Jezus kwam op aarde om te sterven. En: we lezen de Bijbel, maar de Bijbel leest ook ons! Het boek is een uitnodiging en een uitdaging tegelijk voor wie Jezus beter wil leren kennen.