

Jezus 2.0

Wat heeft hij ons vandaag nog te vertellen?

Ignace Demaerel

INHOUDSTAFEL van het boek:

Voorwoord
'De kerk? Nee, dank je! Jezus? Misschien...'
De man die niet in een hokje past
En dat voor een eenvoudige timmerman?
En de Kerk dan?
'Er moet toch iets zijn?'
Op zoek naar de échte Jezus
Hoe maakte Jezus zichzelf bekend?
Bejubeld en verguisd
Karakter hebben
Tijdloze quotes en oneliners
Wonderen en genezingen? Nee toch?!
Wat kwam Jezus eigenlijk écht op aarde doen?
Slachtoffer of martelaar?
Gekruisigd als de ergste misdadiger
Het lijden van Jezus – en de rechten van de mens
De zondebok!
'Door een hel gaan'
Opgestaan uit de dood?
Nederlaag of overwinning?
Meer dan een mens?
De leer of de persoon?
Moet een mens worden 'gered'?
Waarom het evangelie 'goed nieuws' is
En de Bijbel dan?
Dringend gezocht: betrouwbare leiders!
You have to follow someone
Kiezen is (~~verliezen~~) winnen
Geloof, ongeloof, bijgeloof en kleingeloof
Heb jij al ooit zo'n koning gezien?
Waarom Jezus *incontournable* is
Geen Jezus-naar-ons-beeld-en-gelijkenis
Tot slot: over kampioenen en prijsuitreikingen
Bibliografie
Index: wat Jezus zegt over...



Dauidsfonds Uitgeverij nv
2015
120 p.
14,99 €
ISBN 978-90-5908-648-7