

'Wie Mij eet... Er zit meer in brood en wijn. Sleutels naar al onze rijkdommen in Jezus'

augustus 2017
uitgeverij Boekscout.nl, Soest,
188 p.
ISBN: 978-94-022-3808-2



INHOUDSTAFEL

Inhoud	
Dankwoord	
Voorwoord	10
Gebruiksaanwijzing en tips	12
Inleiding: het laatste avondmaal	13
1. BROOD	16
1.1 Brood vermenigvuldigd.	16
1.2 Werk niet om het voedsel dat vergaat	17
1.3 De mens leeft niet van brood alleen	18
1.4 Geestelijke hongersnood	19
1.5 Wie tot Mij komt zal beslist geen honger hebben	20
1.6 Brood dat verzadigen kan	22
1.7 Brood dat eeuwig leven geeft.	23
1.8 Wie Mij eet	25
1.9 De graankorrel die in de aarde moet vallen	26
2. BLOED	29
2.1 Het taboe rond bloed	29
2.2 Bloed roept om wraak	30
2.3 Bloed maakt onrein	31
2.4 Geen bloed drinken	32
2.5 De ziel (het leven) is in het bloed	32
2.6 De levensfuncties van bloed	33
2.7 Bloedtransfusie	34
2.8 Bloed, kostbaarder dan goud	36
2.9 Gereinigd door het bloed	37
2.10 ...reinigt ons van alle zonde	40
2.11 Een bron ter ontzondiging	41
2.12 Bloed is levensreddend	42
2.13 Bloed verzoent	45
2.14 Mijn bloed is ware drank	46
2.15 Onze geest voeden	49
2.16 De ware wijnstok	53
3. HET KRUIS	57
3.1 De aanstoot van het kruis	57
3.2 Het lijden van Jezus — en de rechten van de mens	62

3.3 Het geestelijke lijden van Jezus neergedaald ter helle	68
3.4 Hoe overwin je de duivel of de dood?	72
3.5 Het kruis als ultieme overwinning	77
3.6 De dood gedood	80
3.7 Geloven in een lichamelijke opstanding	83
3.8 Het kruis: kantelpunt van de geschiedenis	86
3.9 Ons kruis opnemen	87
3.10 Het kruis: kracht tot verandering	89
3.11 Het voorhangsel gescheurd	92
3.12 De naam boven alle namen	93
3.13 Het Lam op de troon	95
4. HET OFFER	99
4.1 De offercultus in het Oude Testament	99
4.2 Het offer van Abraham	102
4.3 Een beter offer	104
4.4 Over geestelijke offers en redelijke eredienst	109
5. VERLOSSING	113
5.1 Redding, verlossing, heil, zaligheid, behoudenis	113
5.2 Free at last'	115
5.3 Waarlijk vrij zijn	117
5.4 Hoeveel is een mensenleven waard?	119
5.5 Verlossing 'all included'	120
5.6 De grootste ruil aller tijden	121
5.7 Genade ontvangen zoals een kind	122
6. VERZOENING	125
6.1 Verpletterd door schuldgevoelens	125
6.2 Onder de toorn van God	126
6.2 Vrede met God	128
6.3 Laat ieder zichzelf onderzoeken	131
6.4 Láát u met God verzoenen	133
6.5 Vrijmoedigheid om binnen te gaan	135
7. OPSTANDINGSLEVEN	139
7.1 Jezus' leven in ons	139
7.2 Leven in opstandingskracht	141
8. VERBOND	144
8.1 Verbondenheid of 'bindingsangst'	144
8.2 Het verbond met Abraham en Israël	146
8.3 Het nieuwe verbond met Jezus	148
8.4 Een verbond met de Almachtige	149
8.5 Verbondstrouw	151
8.6 Leeft u al in het nieuwe verbond?	153
8.7 De Geest maakt levend	155
8.8 Verbonden aan Christus	157
8.9 Zoals de Vader en Ik één zijn	160
8.10 Verbonden aan elkaar	162
8.11 Maaltijd houden met Jezus	164

9. TOT SLOT: EEN GEUTJE THEOLOGIE EN CREATIEVE TIPS	166
9.1 Iets over de katholieke en protestantse visie	166
9.2 Een pleidooi voor een hartelijk en bewust vieren van brood en wijn...	171
9.3 Creatieve geestelijke tips om brood en wijn te vieren	174
9.3.1 Geen religieuze cocon	174
9.3.2 Enkele teksten uit het Oude Testament	175
9.3.2.1 De Levensboom	175
9.3.2.2 Abraham en Melchisedek	176
9.3.2.3 Jozef, de schenker en de bakker	177
9.3.2.4 Ezechiël en de boekrol	178
9.3.3 Een aparte avondmaalsdienst	178
9.3.4 Waarom niet dagelijks?	179
9.3.5 Actief en overvloedig ontvangen....	180
9.3.6 Heiligheid of genade?	182
9.3.7 En kinderen dan?	183
9.3.8 Vreugde en dankbaarheid	184
9.3.9 Totdat Hij komt	185
Over de auteur	186
Eerdere publicaties van Ignace Demaerel	186